



Afscheidsspeech, gehouden in de Cultuurkoepel tijdens de buitengewone raadsvergadering ter gelegenheid van de pensionering van Hans Romeyn als burgemeester van Heiloo op 31 mei 2021

Geachte commissaris van de Koning, beste Arthur, kabinetschef van de Commissaris, beste Alexander, beste Emile, Toon, René, Hessel en Tijmen, beste Rob,

Geachte leden van onze gemeenteraad, van het college, beste Rob, Elly, Peter,

Beste Gerda, Ciska en Mira en natuurlijk Anita, Dymph en Dorine

Beste Jayden, mijn geweldige Kinderburgemeester,

Lieve Els en kinderen,

Beste allemaal.

Nadat ik in 1978 ben begonnen als ambtenaar in Uithoorn kwam ik in 1984 te werken bij de gemeente Heemskerk, op de afdeling financieel beleid.

In die gemeente werden, zoals in heel veel gemeenten in Nederland, de cijfers gecontroleerd door het Verificatiebureau, het accountantskantoor van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Een van de verificateurs daar was ene heer Wil Opdam. Deze accountant was natuurlijk goed in het controleren van onze cijfers. Waar hij ook goed in was, was het vertellen van moppen. Hij kwam en woonde in een dorp slechts een paar kilometer noordelijker dan Heemskerk, genaamd, u voelt het vast al aankomen, Heiloo. Wat hij ons toentertijd over Heiloo vertelde, was in elk geval voor mij in 2005, ik was inmiddels 8 jaar wethouder in de gemeente Velsen, nou niet bepaald een reden om te gaan solliciteren in Heiloo. Het beeld wat hij in ieder geval bij mij had opgeroepen was er een van een saai dorp, of zoals ik het in mijn beleving was gaan zien: een dorp waar de mensen 's morgens vroeg de gordijnen open deden, ontbeten, om vervolgens met de trein naar het werk in onder andere Amsterdam te gaan, na het werk dezelfde weg terug te maken, de gordijnen thuis dicht te doen, een glas wijn te drinken, naar bed te gaan om de volgende dag hetzelfde ritueel te herhalen.

Beste mensen, wie wil er nu burgemeester van zo'n dorp worden. Nou, ik zou bedanken voor die eer.....totdat je toch eens gaat kijken in dat vermeende saaie dorp en je erachter komt dat het echt een fantastische gemeenschap is, een echt dorp: een dorp waar je op jezelf kan zijn, maar waar mensen zich ook aangewezen op elkaar weten, grote en actieve sportverenigingen, veel cultuur, een eigen schouwburg, een prachtig terrein van GGZ Noord Holland Noord, vele uitdagingen te gaan de komende periode, zoals woningbouw op een manier die recht doet aan hoe Heiloo eruit ziet,

een gemeente die ook openstaat voor mensen die ergens anders vandaan komen, of dat nu uit bijvoorbeeld Amsterdam is, of voor mensen die gevlucht zijn, een groene gemeente met hele goede voorzieningen, een station met uitstekende verbindingen. Een dorp met een actieve gemeenschap, die veel dingen organiseert, Koningsdag op verschillende plekken met als afsluiting het Oranjebal, gerund door heel veel vrijwilligers, waar het halve dorp op af komt, of met een van de grootste, zo niet het grootste en best georganiseerde Timmerdorp in, in ieder geval in de wijde omgeving, met toen nog een groots festival Dolfinn Rocks op het Looplein, inmiddels het Willibrordus Draait Door Festival, een zeer actieve ondernemersvereniging.

Een gemeenteraad en college dat zich bezighoudt om al het mooie en goede wil handhaven, maar ook verder wil bouwen aan die mooie gemeente. Een gemeentebestuur, met uitstekende ondersteuning vanuit de griffie met Gerda Beekma, Dimpf van der Schuur en Anita Mooij, dat ook probeert via een nieuwe werkwijze de mensen in onze Heilooër gemeenschap nog beter te betrekken bij hetgeen er moet gebeuren in ons mooie dorp. Ik roep nogmaals alle fracties op daar van harte, juist voor de inwoners van Heiloo, aan mee te werken!! Heiloo is het waard om daaraan mee te werken.

Dit alles gaf mij in 2005 al veel energie om te solliciteren op de vacature voor burgemeester, die mijn voorganger, Henk den Boon, had achtergelaten. Die energie is altijd gebleven!!

U zult begrijpen dat ik heel blij en ook wel trots was toen ik op 9 mei 2005 werd gebeld dat ik als eerste op de voordracht stond om burgemeester te mogen worden.

En, beste mensen, wat ben ik ontzettend trots dat ik, na mijn benoeming per 15 juni 2005, ook nog tweemaal ben herbenoemd als burgemeester van deze prachtige gemeente, waar Els en ik helemaal aan verknocht zijn geraakt. Ik ben natuurlijk niet alleen maar trots, ik ben, wij zijn, ook de gemeenteraad van Heiloo zeer dankbaar dat hij mij met volle overtuiging heeft voorgedragen voor (her)benoeming, en ik ben zeer dankbaar dat de Commissaris van de Koning, de Minister van Binnenlandse Zaken en Zijne Majesteit de Koning ook besloten het mij te gunnen deze prachtig mooie functie van burgemeester te mogen vervullen voor een periode van 16 jaar op een paar weken na.

De vorige sprekers hebben al voor een groot gedeelte verteld waar ik mij de afgelopen 16 jaar voor heb ingezet in deze mooie gemeente, in de Regio Alkmaar en voor de Veiligheidsregio Noord Holland Noord. Dat hoeft ik echt niet te gaan herhalen. Anders kunt u dat altijd nog nalezen in de verschillende afscheidsinterviews in de kranten of kunt u dat terugkijken via NH Nieuws.

En daarmee wil ik ook graag de pers danken voor de afgelopen jaren. Natuurlijk mopperen we ook wel eens op onze journalisten, maar tenslotte zijn zij het toch voornamelijk die verslag doen van wat er in de gemeente gebeurt, die verslag doen van de commissie- en raadsvergaderingen en die ons, politiek en bestuur, kritisch volgen. Ik wil jullie daarvoor hartelijk danken. Een vrije pers is ongelofelijk belangrijk voor een vrije democratie!!

Overigens ben ik ervan overtuigd dat we ook als gemeenteraad en wellicht ook als college meer kunnen doen aan onze eigen communicatie.

Er wordt, tot mijn verbazing, nog steeds relatief weinig gebruik gemaakt van de sociale media. Hoe makkelijk is het niet om op die manier ook in contact te staan met de samenleving en zeer direct benaderbaar te zijn;

een goede zaak, juist ook voor onze volksvertegenwoordigers. Of een rondje over de markt werkt ook goed, zo heb ik gemerkt.....

De jaren die ik actief ben op sociale media heb ik ook veel aandacht gevraagd, maar ook gegeven, aan een begrip als gemeenschapszin: aandacht voor elkaar hebben, niet maar alleen in het leven staan, maar je realiseren dat er anderen zijn die je aandacht verdienen, of zelfs ook echt nodig hebben. Daar hebben we natuurlijk als gemeentebestuur, zowel college als gemeenteraad, een belangrijke rol in, maar dat zijn we ook naar elkaar toe verplicht. #metelkaarvoorelkaar blijft een van de belangrijkste zaken, volgens mij.

Op die manier kunnen we een van de mooiste gemeente van Nederland blijven, een dorp waar de kwaliteit van leven hoog in het vaandel blijft staan.

Het weekblad Elsevier gaf in 2019 aan dat de gemeente Heiloo op de 14^e plek stond van beste gemeenten in Nederland, een jaar later, in 2020, stonden we zelfs op plaats 12.

Heiloo op 14e plek Elsevier ranglijst beste gemeenten

zo 30 jun 2019, 8:00

Heiloo op 12e plek Elsevier ranglijst beste gemeenten

zo 9 aug 2020, 9:40

En dat, beste mensen, is toch iets waar we enorm trots op mogen zijn. Dat is iets wat we met elkaar uit mogen stralen:



Heiloo is dat meer dan waard!!

De afgelopen jaren is er veel ontwikkeld in Heiloo. Natuurlijk is er verder gebouwd aan het sociaal domein, aan openbare orde en veiligheid en er zijn vele projecten niet alleen maar figuurlijk, maar ook letterlijk van de grond gekomen.

Ik denk daarbij aan nieuwe wijken als Nieuw Varne, het Melco terrein, Zuiderloo, de Noordergeestkerk en meer. We hebben ook grote stappen gemaakt met de ontwikkeling van de Zandzoom.

En ja, zoals wethouder Dellelijn (fijn dat je er ook bij bent) voormalig burgemeester Pasman eens aanhaalde: de afslag A9 is nodig en zal er ook echt komen.

De raad is daar ook duidelijk over geweest. Die uitspraak van burgemeester Pesman werd in 1962 gedaan, ruim 50 jaar geleden.....

Net zoals er na ook bijna 50 jaar weer een vrouwelijke burgemeester zal komen in Heiloo. Ik wens Mascha Ten Bruggencate, die afgelopen maandag door de gemeenteraad van Heiloo is voorgedragen, heel veel succes en plezier in ons Heiloo.

Want hoe je ook wendt of keert, Els en ik zijn niet meer weg te slaan uit dit fantastische dorp. Het begrip dorp zal ik altijd blijven koesteren, zoals ik dat ook de afgelopen jaren altijd heb gedaan. Het begrip staat, wat mij betreft, voor een schaal van de gemeenschap waar je graag binnen wilt vertoeven, waar aandacht is voor elkaar!!

En, beste mensen, het afgelopen jaar, het jaar waar we met de coronapandemie te maken kregen, was wat dat betreft niet echt heel leuk. Ook niet voor een burgemeester, en zeker niet voor deze. Ik ontmoet u heel graag op vele plekken in Heiloo, ik ga graag met u in gesprek, vier de vierdagen graag met u, ga graag op bezoek bij jubilea, hoor graag wat er onder ondernemers en bij de verenigingen leeft. Dat was allemaal een stuk moeilijker en zelfs soms onmogelijk. Toch heeft dit jaar, ondanks dat er ook veel verdriet was omdat bijvoorbeeld dierbaren ons ontvielen of ziek werden, ook veel mooie zaken gebracht. Ik vind dat Heiloo zich ook in deze periode van de beste kant heeft laten zien. Ook nu, of misschien wel juist nu, was er veel aandacht voor elkaar. Ik heb daar ook van genoten!!

Ik, of beter gezegd wij, hebben 16 meer dan fantastische jaren in Heiloo gehad. Ik heb werkelijk vanaf de eerste minuut tot de laatste minuut genoten dat ik dit prachtige ambt van burgemeester, niet van zomaar een gemeente, nee van Heiloo heb mogen vervullen.

U beseft niet half hoe dankbaar ik u daar allemaal voor ben.

Veel dank aan de raad, het college, en de meer dan voortreffelijke ondersteuning zowel in Heiloo, als binnen de BUCH, als vanuit de regio Alkmaar en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Jullie waren top, al die jaren. Ik wil graag al onze medewerkers in het zonnetje zetten, dat doe ik vandaag door het noemen van Joyce, Jolanda en Yvette die ons ook vandaag weer facilitair ondersteunen. Zonder jullie allemaal had ik het niet gered.



Een speciale dank natuurlijk voor Els mijn vrouw, voor onze kinderen en kleinkinderen!!

Dank u wel allemaal!!!

Dank u wel uit de grond van mijn hart!!!!

Voorzitter, er staan mij nog twee zaken te doen, volgens mij:

het overhandigen van de voorzittershamer aan u als voorzitter van de gemeenteraad. Toen ik begon als voorzitter van deze raad, was deze hamer enigszins gemankeerd. De zilveren plaatjes met het wapen van Heiloo die aan twee kanten van deze mooie hamer horen te zitten waren verdwenen. Samen met de griffie hebben we ervoor gezorgd dat de hamer in oude glorie is hersteld. Voorzitter ik wens u en straks de nieuwe voorzitter veel succes, maar ook plezier in het voorzitten van de gemeenteraadsvergaderingen.

Het allerlaatste wat ik mag doen is het afleggen van de ambtsketen. Deze keten, heeft na overleg met u, ook een kleine verandering gekregen in de periode dat ik burgemeester heb mogen zijn. Dit tussenstuk is er in aangebracht zodat de ambtsketen iets netter komt te hangen. Wat mij betreft is dit extra stuk ook een nadrukkelijker beeld van verbinding, van verbondenheid.

Die verbondenheid met iedereen in ons dorp wens ik u allen, maar ook zeker de nieuwe burgemeester van Heiloo toe. Wellicht dat ook zij, op enig moment nog iets toe kan en wil voegen aan deze mooie keten.

Ik wil de keten nu graag via onze kinderburgemeester, Jayden de Vries, die ik enorm dank voor de periode die hij mij heeft geholpen, overhandigen aan locoburgemeester Rob Opdam. Rob draag de keten met ere. Ik ben oprecht blij dat ik deze keten aan jou mag overhandigen. Jouw vader was de eerste die mij over Heiloo vertelde, jij bent het nu aan het eind van mijn loopbaan aan wie ik de keten mag overhandigen. De cirkel is rond, en.....saai is het niet geweest. Heiloo is een prachtige gemeente, een mooie gemeenschap:

#METELKAARVOORELKAAR!

Dank•baar

*(bn.) 1 dank voelend 2 voldoening
gevend: een dankbare
taak*

Tenslotte, u krijgt vanavond nog een heel klein cadeautje mee dat u zal koesteren hoop ik. Het zijn zaadjes van de poppy. Een poppy staat voor mij voor meer dan dierbare herinneringen die ik koester. Ik hoop dat u er goed voor zorgt, net zoals de goede zorgen die ons mooie dorp verdient. Die dierbare herinneringen zal ik ook aan Heiloo koesteren.



Lest we forget.....

Dank u wel!

Hans Romeyn,

Burgemeester Heiloo (tot vanavond 00.00 uur)